

# Jesus uppfyllde profetiorna

Läs Nya testamentet med judiska ögon! Det är en uppmaning som Bibelsällskapet i Israel riktar både till judarna i Israel och till oss kristna i Sverige.

**Man kan inte förstå** kristendomen utan sin judiska grund. Allt Jesus gjorde och undervisade var med judendomen som utgångspunkt. Han var den utlovade Messias som Gamla testamentet pekade på genom otaliga profetior. Han uppfyllde dem en efter en. Beskrivningar om att ”det uppfyllde den och den profetian” med direkt koppling till Gamla testamentet återfinns överallt i Nya testamentet.

Ängeln sade till Josef i Matteus 1:21: *Hon ska få en son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.* Vi kan diskutera vad som menades med sitt folk, men för målgruppen som läste evangeliet för första gången var det ingen tvekan – det syftar på det judiska folket. Profetian om det nya förbundet i Jeremia 31:31 beskriver *ett nytt förbund med Israels och Juda folk.* Vi kan också läsa hur Jesus själv sade till den samaritiska kvinnan vid brunnen att *frälsningen kommer från judarna.* (Joh 4:22)

## Frälsningen gäller även hedningarna

Gud har öppnat upp denna frälsning att även gälla alla folkslag, vilket är en fantastisk nåd. Paulus sade att evangeliet frälsar *först juden, sedan greken* i Rom 1:16, vilket stämmer med Jesajas profetia att Messias ska vara ett *ljus för alla folk, till frälsning för hela jorden.* (Jes 49:6) Mose sade: *Jubla ni hednafolk tillsammans med hans folk.* (5 Mos 32:43)

Tyvär vill ersättningsteologin ändra sistnämnda vers till ”Jubla ni hednafolk istället för hans folk.” Trots att marcionismen dog ut lyckades ersättningsteologin få fotfäste i den historiska kyrkan och det finns än idag liknande villfarelser. Ersättningsteologin är inte begränsat till idén att Gud bytte ut sitt folk – ersättningsteologerna skapar också en onödig separation som inte finns mellan Gamla och Nya testamentets Gud. Hur ofta har ni hört en predikant göra skillnad mellan ”hämnens gud” i GT och ”kärlekens gud” i NT, ”Öga för öga” i GT men ”älska din nästa som dig själv” i NT. De kanske inte märkte att båda de citaten kommer från GT, 2 Mos 21:24 och 3 Mos 19:18.

## Försök till onaturlig separation

Det finns även judiska försök till denna artificiella separation. Det kommer alltså från båda håll – antijudiska kristna och antikristna judar. Men oavsett hur mycket de vill, och oavsett hur mycket de historiska kyrkorna ”vuxit ifrån” synagogan rent kulturellt, så är det inte bibliskt möjligt att göra denna separation, och det är det vi på Bibelsällskapet i Israel försöker visa i vårt evangelisationsmaterial för våra judiska syskon.



Tron på Jesus är judisk. Kristendomen är tro på Israels Gud. Gud är densamme i Gamla och Nya testamentet. Profetiorna i Gamla testamentet uppfylls i Nya. Frälsningen kommer från judarna. Nya testamentet är en judisk bok. Vi försöker be dem att bortse från vad kyrkan gjort genom århundradena, bortse från ersättningsteologin, och istället läsa Nya testamentet med judiska ögon utan fördomar. Det är då de ser hur judiskt det är. Vi känner flera judar som kommit till tro på Jesus genom det.

Jag skulle vilja uppmantra alla kristna att läsa Bibeln på samma sätt. Paulus skrev i Romarbrevet 11 att hedna-kristna är inympade, men roten är judisk. Det var så Gud skapade det, och det är så han vill ha det, oavsett vad vi tycker om det. *Och om roten är helig är också grenarna heliga* (Rom 11:16).

**Tuvia Pollack**  
Bibelsällskapet i Israel